

**ANNEMIE EN  
PETER**

**THIS IS YOUR**

**OWN UNIQUE CITYTRIP**



**M  
E  
C  
H  
E  
L  
L  
E  
N**



Beste city-tripper,

Bedankt om uw citytrip te laten plannen door MY OWN UNIQUE CITYTRIP ! Wij zorgen er voor dat u zich dit niet zal beklagen. Een combinatie van wetenschap en kennis van Mechelen zullen zorgen voor een unieke beleving.

Op basis van de door u ingevulde vragenlijst hebben wij uit een lijst van meer dan 1000 items nét die weetjes en activiteiten gekozen die u het leukste zal vinden en daarmee een dagvullend programma gemaakt. U kan de speciaal voor u uitgestippelde route best item per item volgen omdat de route geoptimaliseerd is. Indien u [hier](#) klikt komt u in RouteXL waar u de hele wegbeschrijving vindt die u ook makkelijk stap per stap kan volgen op uw GSM door op de play toets te klikken. U ziet daar tevens ook om welk uur u waar zou moeten zijn om op schema te blijven.

Laat ons toe u ook even uit te leggen wat u in deze PDF allemaal over elk item kan terugvinden aan de hand van een voorbeeld onderaan deze pagina.

De **eerste** kolom verwijst naar de categorie en nummer van het item dat we voor u hebben geselecteerd. U zal merken dat ze onderverdeeld zijn in Schnabbel, Lunch, Dinner, Activiteit en Weetje. Achter de \ zal u zien hoeveel u van dit item gaat genieten. Op basis van uw vragen en een ingewikkeld algoritme dat we loslaten op alle items, kennen wij een percentage toe van hoe graag u dit item zal doen of erover zal bijleren. Laat het ons zeker weten, moesten we er toch eens naast zitten zodat we ons algoritme kunnen verbeteren!

Om het overzichtelijk te houden hebben we gezorgd dat alles van eten en drinken een lichtrode kleur heeft. De activiteiten zijn in het groen en de weetjes in het licht grijs.

In de **tweede** kolom vindt u de tijd die wij voorzien hebben voor u om hier te spenderen. Achter de \ staat het adres. Indien u op het adres klikt, komt u automatisch in Google Maps terecht en werd reeds deze locatie als volgende bestemming ingegeven. Dit voor het geval u RouteXL niet wenst te gebruiken.

Voor elk item is ook steeds een foto voorzien in de **derde** kolom. Deze zal er voor zorgen dat u makkelijk de juiste locatie zal vinden of de weg kan vragen.

In de **vierde** kolom vindt u alle uitleg die u dient te weten/lezen om optimaal van dit item te kunnen genieten. Omdat er vaak zo ontzettend veel leuke dingen te vertellen zijn over één item, hebben we vaak een link toegevoegd naar websites waar u verder kan lezen. Gewoon even klikken op de tekst en u komt nog heel wat meer te weten over Mechelen én alle contactinfo van deze plaats (oa openingsuren en telefoonnummer voor reservaties).

Als uitsmijter hebben we ook een heel aantal algemene weetjes toegevoegd over Mechelen. Weetjes die niet gelinkt zijn aan een plaats maar waarvan we eveneens zeker zijn dat u ze interessant zal vinden. U kan ze snel herkennen daar de foto van dit item steeds uiterst rechts staat in tegenstelling tot de andere soorten waar de foto links staat.

Aangezien een tour vaak meer dan 15 km is, raden we u aan de fiets te nemen of eentje aan 3 euro te huren bij MOBIT (klik [hier](#)) aan het station (waar trouwens elke tour start en stopt).

U bent er nu echt helemaal klaar voor! Zin in uw unieke citytrip? Boek dan nog snel uw tafeltje voor de lunch en (zeker) het diner evenals voor de activiteiten waarvoor we hebben aangegeven dat reservatie noodzakelijk is.

Veel fun in naam van het MY OWN UNIQUE CITYTRIP team!

ACTIVITEIT 2 / 97%  
15 min / Sint-Katelijnestraat 12



Langenasem is Mechels dialect voor kauwgom. Aangezien de snoepwinkel waar u nu voor staat gelegen is in een van de oudste winkelstraten van Mechelen, de Sint-Katelijnestraat, heeft de eigenaar dus niet zolang moeten nadenken over deze prachtige Mechelse naam. Langenasem is ooit zelfs verkozen geweest als mooiste woord uit het Mechels dialect. In de Langen Asem kunt u terecht voor uiteenlopende verschillende soorten (ouderwets en traditionele) Belgische gommen, chocolade, honing, koekjes, koffie en nog veel en veel meer. Stap binnen in de nostalgische winkel en laat je verleiden door de heerlijke zoete fruitgeur die opstijgt van de oude originele snoeptoog die al meer dan een halve eeuw in de winkel staat!





WEETJE 7 / 75%

De "manebusser" is een bijnaam voor een inwoner van Mechelen. Deze naam is een verwijzing naar een historische gebeurtenis uit de 17de eeuw. Volgens geschiedschrijvers gebeurde het in de nacht van 27 op 28 januari 1687. Die nacht was het volle maan en stond er een lage bewolking. Een man die uit een kroeg stapte dacht dat de toren in brand stond en sloeg onmiddellijk alarm. Buren, uit hun diepste slaap opgeschrikt, trokken hun vensters open en konden alleen hetzelfde vaststellen. In een mum van tijd stond de hele stad in rep en roer en werd de noodklok geluid. Het stadsbestuur, de burgemeester op kop, snelde naar de plaats van het onheil en begon in ijftempo de blussingswerken te organiseren. Langs de torentrap gingen emmers water als een ketting van hand tot hand, maar nog vóór de top werd bereikt, schoof de maan door de nevel en moesten de moedige Mechelaars toegeven, dat ze slechts de rossige nevelgloed van de maan hadden gezien. Het maanlicht scheen immers doorheen de ramen van de kathedraal en de lage bewolking stond ter hoogte van de klokkenramen in de St.-Romboutstoren waardoor er een indruk ontstond dat er rook uit de toren kwam. Hoewel ze hebben geprobeerd de zaak stil te houden, konden de Mechelaars niet verhinderen, dat er zelfs over de landsgrenzen hartelijk om werd gelachen. De spotnaam Maneblussers zouden de Mechelaars voor altijd bewaren.



WEETJE 54 / 80%

In 1775 dacht men dat Sint-Rombout, die aan de wieg van Mechelen stond, 1000 jaar daarvoor was gestorven (terwijl we nu denken dat hij allicht al 100 jaar langer dood was ...). Reden genoeg om een heus stadsfestival te organiseren met alles wat erbij hoort: muziek en dans, rijkelijk eten en drinken, stoeten en processies en een campagne om de stad te verfraaien. De nog massaal aanwezige, ouderwetse en vooral onveilige houten gevels worden bijna allemaal vervangen door moderne, stenen gevels. Tijdens één van de processies valt de smijtpop sotscop of vuilen bras of vuilen bruidegom bij het opgooien in de Sint-Katelijnestraat naast de doek en bijna op het hoofd van de Antwerpenaar Jacob De Leeuw. Uit schrik houdt laatstgenoemde zijn handen boven het hoofd. De Mechelaars denken dat hij de pop wil ontvoeren en geven hem een pak rammel. De sotscop gaat voortaan als Op-Sinjoorke door het leven, een toespeling op de spotnaam voor de Antwerpenaren (Sinjoren). De pop die in 1647 door Valentijn van Lanscroone gemaakt werd, is nog steeds te bezichtigen in het Toerismehuis.



WEETJE 58 / 80%

Als je naar het grondplan van huidig Mechelen kijkt, kan je je inderdaad afvragen of het toeval is dat de Dijle in het noorden opsplijt en in het zuiden terug bij elkaar komt. Uiteraard geen toeval ... Prins Albert en prinses Elisabeth huldigen op 2 juni 1906 plechtig de voltooide werken aan de afleiding van de Dijle in. Zo komt er een einde aan eeuwen van overstromingen in de stad. Inderdaad, de Dijle die je langs de ring (kant Nekkerspoel) ziet, werd voorzien om de binnenstad te vrijwaren van overstromingen.







WEETJE 65 / 75%

Mechelen was in de zestiende eeuw echt th  place to be omwille van verschillende redenen, maar het feit dat het ook een vorm van cr che / opvoedcentrum voor hoogeplaatste kinderen was, had u allicht niet gedacht. Rond 1500 waren het bijzonder woelige tijden in de Nederlanden, maar Mechelen was een veilige plek. In het Hof van Kamerijk werd de latere Keizer Karel opgevoed door de kinderloze Margaretha van York, zijn stiefgrootmoeder. De reputatie van de humanistisch ge inspireerde opvoeding in Mechelen deed al snel de ronde langs de toenmalige Europese hoven. Margaretha van York en later ook Margaretha van Oostenrijk hebben in Mechelen generaties koningskinderen opgevoed. Denk dan aan de broers, zussen, neven en nichten van Karel V maar ook een resem Italiaanse prinses werd naar hier gestuurd. Ook de latere Engelse koningin Anna Boleyn genoot in Mechelen haar opvoeding. Het Hof van Kamerijk was toen voor Europa wat het Engelse Eton College is voor de Britse hogere klasse.



WEETJE 122 / 80%

10 min / Zandpoortvest 70



Op 7 augustus 1546 slaat tussen 22 en 23 uur de bliksem in op de Zandpoort. Deze doet dienst als kruitmagazijn. Een vreselijke ontploffing is het gevolg: honderden mensen sterven of zijn gewond en honderden gebouwen, vooral van de nabijgelegen Sint-Pietersparochie, liggen in puin. Heel Europa is geschokt door deze ramp. Tot het midden van de 20ste eeuw herdacht de parochie van Sint-Pieter-en-Paul de ramp. Op 7 augustus trok de Processie van Destructie door de straten van de parochie. Als je nu langs de Zandpoortvest kijkt, zie je wel heel wat anders: een nieuwe parking, een nieuwe jeugherberg en een nieuwe Hogeschool. Aan de overkant vind je echter wel wat oudere gebouwen en - vooral - studentencaf s.

WEETJE 9 / 80%

10 min / Nekkerspoelstraat 19



In het Speelgoedmuseum van Mechelen vind je  n van de grootste collecties speelgoed van Europa. Er wordt speelgoed tentoongesteld van vroeger en van nu, vanuit Belgi  maar ook vanuit de rest van de wereld. Naast het bekijken van de collectie kan je natuurlijk ook zelf spelletjes spelen en dat maakt het museum een leuke uitstap voor jong en oud. Op 23 april 1982 wordt de droom van zeventien enthousiaste stichters werkelijkheid. Het Speelgoedmuseum opent officieel zijn deuren. Het begint wanneer in 1980 een tentoonstelling over spel en speelgoed van het Folklorefestival van Mechelen aanleiding geeft tot de oprichting van het Centrum voor Speelgoed en Volkskunde cv. In het voorjaar van 1981 is de eerste verdieping met een oppervlakte van 2.400 m  van het huidige museum klaar om bezoekers te ontvangen. In 1984 wordt ook de tweede verdieping (nog eens 2.400 m ) in gebruik genomen. In 1992, samen met het tienjarige jubileum, wijzigt het bestuur de naam en de statuten naar Speelgoedmuseum Mechelen vzw. In tussentijd blijft het museum groeien. De derde en vierde verdieping, goed voor 7.200 m  extra ruimte, worden in gebruik genomen.





WEETJE 4 / 75%

Opgesloten in de toren? Het kan iedereen overkomen ... Rond de jaren 80 besloten drie vrienden samen met een gids en andere toeristen de Sint-Romboutstoren te beklimmen. Zodra ze boven waren, mochten de dapperen onder hen genieten van het uitzicht op 90 meter boven de grond . Na al dat rondkijken was er iemand van de drie zijn twee andere vrienden kwijt, dus besloot hij naar beneden te gaan. Terug bij de groep, besepte hij dat zijn vrienden toch nog boven stonden. In paniek klom hij weer naar boven om zijn vrienden en nog twee Hollandse toeristen te waarschuwen dat de gids bijna ging vertrekken. Opnieuw beneden stonden ze voor een gesloten uitgang deur en waren de gids en de groep toeristen nergens te bespeuren. Ze riepen de longen uit hun lijf, maar niemand kwam opendoen. De enige oplossing om te ontsnappen, was via de stellingen die er stonden om de buitenkant van de toren te restaureren. Terwijl er Mechelaars angstig het tafereel volgden, begaven ze zich met bibberende knieën terug op de begane grond.



WEETJE 44 / 80%

In het kader van een groeiende centralisering richt de Bourgondische hertog Karel de Stoute het Parlement van Mechelen op in 1473. De nieuwe instelling is een rechtbank die boven alle andere rechtbanken van de Bourgondische gebieden staat. De keuze voor Mechelen als locatie vloeit voort uit de centrale ligging van de stad en vooral uit haar bijzonder statuut. Mechelen vormde toen samen met de regio een heerlijkheid die autonoom was ten opzichte van de grote nabije vorstendommen zoals het hertogdom Brabant, het prinsbisdom Luik... Door voor Mechelen te kiezen vermijdt de hertog conflicten. Mechelen zou haar autonoom statuut behouden tot aan het einde van de 18de eeuw. Onder keizer Karel wordt het één van de Zeventien Provinciën van de Nederlanden.



WEETJE 49 / 80%

De 16de eeuw is voor Mechelen echt op alle vlakken een topperiode. In 1585 gebeurt de definitieve stichting van het Spaans Gasthuis aan het Sint-Romboutskerkhof. Dit is het eerste sedentaire militaire hospitaal in West-Europa. Het staat in voor de verzorging van onder meer Spaanse, Italiaanse en Britse soldaten in dienst van het Habsburgse rijk. Vandaag is de Mechelse middenschool voor wetenschap, technologie en multimedia er gevestigd.





WEETJE 1 / 80%

Er wordt af en toe wel eens gesproken over 'zalig' Mechelen. Het begon allemaal met de vier Berenkinderen. Deze kinderen bewoonden het huis Hoberg. Ze waren geen broers, maar vier kornuiten die in opdracht van de koning van Engeland Thomas van Canterbury hadden doodgestoken. Omdat ze iemand vermoord hadden, strafte God hen door hen te beroven van hun smaak en reuk. Dat vonden ze natuurlijk verschrikkelijk! Daarom besloten ze naar Rome te gaan en de Paus om absolutie te smeken. De Paus had echter geen medelijden en verplichtte hen rond te zwerven tot ze hun reuk en smaak zouden terugvinden. Pas dan zou hij hen absolutie geven. Zo gezegd, zo gedaan! Lange tijd trokken ze rond tot ze in Keulen opnieuw wijn smaakten. Daarna gingen ze verder naar Mechelen, waar ze plots de geur van versgebakken brood roken. Daarom zegende de Paus de twee steden. Sindsdien spreekt men van Heilig Keulen en Zalig Mechelen.



WEETJE 8 / 80%

10 min / Moensstraat 20



U zou het misschien niet zeggen, maar hier staat u voor de achterkant van de bibliotheek van Mechelen (de ingang zelf vindt u in de straat links van dit gebouw een beetje door te lopen). Toch indien u in de tijd kon reizen en in 2019 belanden. Daarna is ze verhuisd naar het Predikeren. Treur niet, er werd reeds door de stad op zoek gegaan naar een ontwikkelaar om ook hier weer iets heel mooi van te maken. Ondertussen wordt het onder andere gebruikt door de middenstand om drank en speizen te verkopen. Maar eigenlijk is de écht oude bibliotheek niet hier. Heel vroeger was ze te vinden aan de Melaan. Toen was de Melaan echter helemaal nog niet de trekpleister die ze nu is. Tijden veranderen ...

WEETJE 79 / 76%

Op Sinterklaasdag 2008 was Mechelen het decor voor een huwelijk met hoog royalty-gehalte. Toen huwden in de kathedraal Marie-Christine Habsburg-Lothringen (dochter van Astrid van Luxemburg en Carl-Christian von Habsburg) met Rodolphe de Limburg-Stirum. Voor de liefhebbers : deze foto's schoot ik toen. Ook koningin Fabiola was aanwezig en dit was meteen de laatste keer dat ze in Mechelen was. Verder ook aartshertog Henri van Luxemburg en z'n echtgenote Marie-Thérèse (oom en tante van de bruid), en nog een trits andere blauwbloedigen...





SCHNABBEL 23 / 60%  
30 min / Hendrik  
Consciencestraat 21



Een olijfboompje dat nog moet groeien, een boompje dat enkel groot kan worden als je het de beste zorgen geeft. Op die manier wil men deze zaak laten groeien. Een kleine gezellige brasserie die enkel groot kan worden door de klanten de aangepaste en goede bediening te garanderen met dagelijks verse producten. De eenvoud, de rust, weg van alle stress, ... Ook deze gevoelens willen ze samen met dat zuiderse Olijfboompje mee naar hier brengen. Geniet in Het Olijfboompje, niet alleen van eten en drinken, maar ook van de rust en de sereniteit die het olijfboompje uitstraalt.

WEETJE 76 / 80%

Als symbolische hoofdplaats van het katholieke geloof in de Spaanse Nederlanden lag Mechelen in de frontlijn van de religieuze troebelen die de tweede helft van de zestiende eeuw zo hebben gekenmerkt met andere woorden nadat Margaretha aan de macht was. Alles escaleerde met het zogenaamde 'Wonderjaar' 1566, toen in de Zuidelijke Nederlanden de Beeldenstorm woedde. Kerken werden bestormd, beelden kapotgeslagen, clerici aangevallen. De reactie liet niet op zich wachten. Met harde hand trachtten Spaanse troepen onder leiding van de hertog van Alva de orde te herstellen: zestien Mechelaars werden terechtgesteld en 83 uit de stad verbannen. Het verzet tegen Spanje organiseerde zich echter op alle niveaus en de grote opstand der Nederlanden werd onvermijdbaar: Willem van Oranje tegen de Spanjaarden. Het waren heftige jaren binnen de 80 jarige oorlog waarvan het einde eigenlijk de start van Vlaanderen en Nederland aangaf (zie link).



ACTIVITEIT 45 / 70%  
90 min / Frederik de  
Merodestraat 65



Het Hof van Busleyden is een stadspaleis in Mechelen in vroege renaissancestijl, gebouwd begin 16e eeuw voor Jeroen van Busleyden. Het is quasi heropgebouwd in de jaren 30 en in 2018 heropend als Museum Hof van Busleyden. Het museum belicht Mechelen, zijn inwoners en hun activiteiten tijdens de Bourgondische tijd waarbij het een brug slaat tussen het verleden en het heden. Mechelen beleefde zijn hoogdagen toen de stad de feitelijke hoofdplaats van Bourgondië was en Margaretha van Oostenrijk er in het Hof van Savoye verbleef. Hiëronymus van Busleyden (ca. 1470-1517) die in dit stadspaleis woonde, was lid van de Grote Raad van Mechelen, diplomaat, humanist, mecenas en verzamelaar.







WEETJE 70 / 80%

De Mechelse koekoek is een kippenras, koekoek is eigenlijk de aanduiding voor de kleurslag, het patroon en de kleuren van het verenkleed. Het ras is ontstaan en geëvolueerd door héél wat kruisingen van andere rassen. De details leest u in de link. Dankzij de zeer goede vleeseigenschappen veroverde deze dieren tegen het einde van de negentiende eeuw de Belgische markt. Daarna volgde ook het buitenland. Nu vinden we ze eerder terug bij de liefhebbers, die er trouwens ook jaarlijks een 150 tal eieren van krijgen.



WEETJE 39 / 80%

Mechelen heeft een rijk verleden wat betreft begijnen. Er waren rijke, meestal adellijke begijnen, die zelf een huisje bouwden of kochten op het begijnhof. Minder rijke begijnen huurden bij deze eigenaressen een kamertje en verzorgden er het huishouden. Begijnen zonder bezit vonden een onderkomen in de conventen. In 1993 sterft zuster Melanie en verdwijnt zo het laatste begijntje uit het Mechelse straatbeeld. Je zou misschien denken dat begijnen zich altijd braaf aan de regels hielden. Als het echter op bier aankwam, was niets minder waar ... In 1467 is hertog Karel de Stoute op bezoek in Mechelen. Hij beslist dat de begijnen geen taksen en belastingen moeten betalen op het bier dat ze voor eigen gebruik brouwen. Maar de begijnen durven weleens buiten de lijntjes te kleuren en bier onder de toonbank te verkopen. Een ordonnantie uit 1761 dreigt met een boete van 25 gulden als de begijnen nog bier verkopen aan nietbewoners van het begijnhof.



LUNCH 6 / 59%  
90 min / Ijzerenleen 37



Even tot rust komen bij BEANS zal geen probleem zijn. Plof neer in dit speciale etablissement en geniet zowel van de binnenkant als van de passerende Mechelaars. Een lichte en gezonde lunch ga je hier zeker vinden.







WEETJE 43 / 80%

Mechelen is vandaag een midden-grote stad: er zijn er kleinere in België en er zijn er grotere. Maar pas in 1301 is Mechelen echt als stad erkend. Hertog Jan II van Brabant en Jan Berthout kennen aan Mechelen een charter toe dat de basis van de stedelijke organisatie vormt. Zo krijgt de stad een eigen 12-koppige schepenvank. Ondanks latere wijzigingen, onder meer in 1305, blijft dit charter tot in 1795 bepalend voor het bestuur van de stad. In hetzelfde jaar krijgt Mechelen ook de exclusieve stapelrechten op graan, zout en vis. Het economische belang hiervan is enorm. Voortaan moeten boten die deze producten vervoeren, aanmeren in Mechelen en de hele lading drie dagen lang te koop aanbieden. Wat niet verkocht is, mogen handelaars opnieuw opladen om op andere plaatsen te verkopen. Dit leidt tot talloze conflicten met andere steden die door de Mechelse stapelrechten flink benadeeld worden. Interessante tijden!



WEETJE 45 / 80%

Margareta van Oostenrijk wordt landvoogdes over de Nederlanden in 1506. Ze houdt haar hof in Mechelen, meer bepaald in de Keizerstraat (huidige gerechtshof). Mechelen is nu, naast het juridische, ook het bestuurlijke centrum van de Nederlanden. Het hof van Margareta van Oostenrijk groeit uit tot een trefpunt voor de meest vooruitstrevende kunstenaars van die tijd en een verspreidingspunt van de renaissance. Rijke en machtige families vestigen zich in de stad en bouwen typische residenties. Het Hof van Busleyden is er één van de mooiste getuigen van. In hetzelfde jaar vestigt de Duitser Hans Poppenruyter, de toekomstig beroemdste geschutgieter van Europa, zich te Mechelen. Vanuit de Dijlestad levert hij geschut, buskruit en kogels aan vorsten en steden. Ook na zijn dood in 1533 of 1534 blijft Mechelen een Europees gereputeerd productiecentrum voor kanonnen. Dit geldt ook voor de Mechelse klokken. Op 17 juli 1506 laat Willem van den Ghein zich inschrijven als Mechels poorter en clockghietere. Hiermee legt hij de basis voor een echte dynastie van klokkengieters in Mechelen. In heel West-Europa laten klokken van Van den Ghein hun klanken neerdwarrelen. Naast de Van den Gheins zullen er nog andere klokkengietersfamilies werken in Mechelen, o.a. de geslachten Waghevens en De Clerck. In de 19de eeuw zou de familie Michiels nog een belangrijke rol spelen in het klokkengieten. Vandaag zijn ze nog vooral actief op het vlak van restauratie van torenuurwerken en beiaarden.



WEETJE 35 / 80%

Sinds 2016 vind je de Belgische biercultuur terug op Unesco's werelderfgoedlijst. En laat dat nu net iets zijn dat goed vertegenwoordigd is in Mechelen. Want wie de stad bezoekt, kan een glaasje van de trots van Mechelen bijna niet negeren. Gouden Carolus of De Mechelse Bruynen, het lievelingsbier van Keizer Karel, is een gerstebier dat sinds 1433 wordt gebrouwen. Een ander brouwsel dat eigen is aan de stad is de Maneblusser. Sinds 2009 kreeg dit speciaalbier een plaatsje op de drankkaart, en meteen ook in het hart van vele Mechelaars.





ACTIVITEIT 27 / 78%  
120 min / Onder-den-toren 1



Ontdek Mechelen met je hoofd in de wolken! De Sint-Romboutstoren biedt je een totaalbeleving, zowel op de skywalk als de weg ernaar toe. In elke torenkamer ontdek je iets nieuws met de gloednieuwe infosokkels en bezoekersgids. Wat doet die loopkraan in de Kraankamer? Waarom ligt een stapel dakpannen in de Smidse? En hoezo, er zijn twee beiaarden? Beklim de Sint-Romboutstoren en ontdek meer dan 500 jaar Mechelse geschiedenis in het hart van de stad. Wandel uiteraard ook even rond in de kathedraal zelf. Aangezien je een reservatie dient te maken met een exact uur, kan je dit dus voor of na je beklimming doen.

SCHNABBEL 4 / 58%  
30 min / Grote Markt 13



Het historisch pand 'De Kat' bestond reeds in 15e eeuw, werd in 1661 heropgebouwd en vanaf dan gebruikt door apothekers en geneesheren. De 'cartouchen' en afbeeldingen op de geklasseerde voorgevel zijn stille getuigen van deze 'medische' periode. Het pand bleef ook daarna zijn diensten bewijzen aan de bevolking maar vanaf de 19e eeuw als herberg, restaurant of horecazaak. SAVA zet deze traditie graag verder en wil een sfeervolle ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die hier met goede bedoelingen binnenstapt. Hierbij zal een drankje en een hapje nooit ontbreken. En als het kan doen we dat bij voorkeur met producten uit eigen streek, van familiale producenten en zijn we zeker verkocht voor fair en duurzaam. Dus, zet u even neer, geniet van een drankje en doe zorgeloos aan mensen-kijken op de Grote Markt.

WEETJE 36 / 80%

Mechelen heeft sinds 2009 haar eigen stadsbier: de Maneblusser. Brouwerij Het Anker maakte een goudgeel bier van 5,8 % alcoholvolume met enkel Belgische hop en een vleugje citrus in het aroma. De Maneblussers is de bijnaam van de Mechelaars, die ze aan het volgende verhaal danken: "Het is een mistige nacht in 1687. De maan geeft haar gloed af aan de SintRomboutstoren. Een man komt uit de kroeg en begint 'Brand! Brand!' te roepen. De noodklok wordt geluid en de mensen snellen toe om de brand te blussen. Maar nog voor ze met hun emmers de toren bereiken, breekt de maan door de nevel en is de vuurgloed verdwenen. Sinds die dag heten de Mechelaars de Maneblussers."





WEETJE 42 / 80%

Het nationaal postnet bestaat al zeer lang. Het internationale is echter in Mechelen begonnen! Het staat buiten kijf dat de Duitse keizer Frederik III (1415-1495), de eerste was om een internationaal postnet uit te bouwen, hoofdzakelijk bedoeld om de briefwisseling van de vorsten van die tijd te vervoeren. De meeste haltes waren gevestigd in Bourgondië en Brussel werd weldra een knooppunt van de grote internationale verbindingswegen. Bij de dood van Maria van Bourgondië werd haar echtgenoot, Maximiliaan van Oostenrijk, Regent van de Nederlanden. Na het afsluiten van het verdrag met Frankrijk in 1488, stemde Maximiliaan erin toe zijn dochter Margareta naar Frankrijk te laten vertrekken, om aan het hof van Lodewijk XI te worden opgevoed als de toekomstige bruid van de Dauphin. Drie jaar later vestigde de jonge prins Filips de Schone, zoon van Maximiliaan, zich te Mechelen bij Margareta van York, weduwe van Karel de Stoute. Na zijn kroning tot Rooms-Koning in 1486, verliet hij onze provincies om zich te vestigen in Innsbruck, hoofdstad van Tirol, waar hij voortaan zou verblijven. Aldus werd het nodig tussen Mechelen en Innsbruck, de beide hoofdsteden van zijn Rijk, koeriers in te zetten die elkaar zo dikwijls mogelijk moesten kruisen. En zo werden in de loop der tijden door een postdienst die oorspronkelijk slechts bedoeld was voor de groten der aarde geleidelijk de weg geëffend voor wat later onze grote moderne postbedrijven zouden worden, maar dan in dienst van heel de gemeenschap.



WEETJE 5 / 80%

10 min / ijzerenleen 1



De IJzerenleen is volgens veel Mechelaars de Champs Elysées van Mechelen. Gelukkig zijn er minder auto's te zien, maar wel imposante gevels, mooie winkels en een van de oudste stadhuizen van Vlaanderen. Vroeger stroomde hier tussen Dijle en Koolvliet een vlietje waarlangs een vismarkt plaatsvond. De IJzerenleen krijgt zijn naam door de ijzeren leuninggen naast het vlietje, die er nog steeds staan. Nochtans wordt de vliet al in de zestiende eeuw overwelfd. De gotische leuninggen werden in de 16de eeuw opgesteld op de huidige plaats. Volgens sommige bronnen werden zij geplaatst als leuninggen aan het laatste stukje open vliet van de voormalige Vismarkt (huidige IJzerenleen), gelegen tussen de huidige Lange Schipstraat en Schaalstraat. Ook na het (al dan niet) dichtleggen van het laatste openliggende deel van de vliet in 1675, bleven de leuninggen op deze plaats staan. De gevels uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw zijn niet origineel maar werden na een wedstrijd tussen architecten weer opgebouwd na de vernielingen van de Eerste Wereldoorlog.

WEETJE 73 / 80%

Eén van de bekende figuren die in Mechelen geboren en getogen is, is Carry Goossens. "In de Generaal De Ceuninckstraat. Mijn ouders hadden er een grote wasserij. Enig kind. Ik ben er geboren. 19 januari 1953. Thuis, en niet in het Moederhuis. Op de dag dat Racing de stadsderby won...." Hij verliet Mechelen in 1978. " De wasserij van mijn ouders droeg de naam 'Sint-Gummarus'. Mijn grootouders langs vaderskant woonden in de Zelestraat, op de hoek met de Katelijnestraat, naast apotheker Wynants. Ze hadden een beenhouwerij. De Generaal De Ceuninckstraat was toen erg volks - vlakbij de afgebroken Kazerne Baron Michel. Iedereen kende iedereen. Ze zaten vaak samen voor hun huis - maakten een babbeltje, of keken naar de naar hun oefenveld marcherende militairen... " In de jaren 70 begin hij Mechelen "saai" te vinden en verkaste naar Antwerpen. Echter ... "Als ik nu in Mechelen kom sta ik steeds weer verbaasd over de positieve metamorfose.". In de link leest u een uitgebreid interview met Carry waarin hij over zijn jeugd in Mechelen vertelt. Foto: Jan Smets





WEETJE 38 / 80%

De éne is voor wijn en de andere voor bier, maar het gezegde gaat dat je het ene niet na of voor het andere mag drinken. Waar komt dat vandaan? In de middeleeuwen kon je de sociale positie van iemand afleiden aan wat hij dronk. Was je van rijke afkomst, dan kwam er wijn op tafel; was je een gewone man, dan dronk je bier. De gezegden 'Wijn na bier geeft plezier' en 'Bier na wijn is venijn' hebben dus niets te maken met de volgorde waarop je best drinkt, maar is een link naar je sociale status.



WEETJE 18 / 80%  
10 min / Befferstraat 36



U bevindt zich hier in de Rik Wouterstuin. Er werd trouwens ook een straat naar hem vernoemd in Mechelen. Hendrik Emil 'Rik' Wouters, geboren te Mechelen op 21 augustus 1882 en overleden op 11 juli 1916, was kunstschilder en beeldhouwer. Hij was één van belangrijkste voortrekkers van het Brabantse Fauvisme. Het leven van Rik wordt in de link beschreven. De moeite om even door te nemen en ook kennis te maken met zijn muze Nel. Spijtig genoeg is hij al op 33 jarige leeftijd gestorven aan kanker, maar heeft hij toch in zijn slechts 10 jaar durende carrière 170 schilderijen, 35 sculpturen, 50 etsen, 40 pastels en 1500 tekeningen gemaakt. Zet u hier rustig even neer en geniet van de rust in het midden van de stad.

WEETJE 60 / 80%

Mechelen is vandaag een heel interessante mengelmoes van culturen. In de jaren 1960 worden er massaal veel Berbers uit Marokko gerekruteerd om te komen werken in de Mechelse meubelmakerij, tuinbouw en metaalsector. In de jaren 1980 en begin jaren 1990 zullen er nog twee Marokkaanse migratiegolven naar Mechelen volgen. Telkens liggen sociaal-economische problemen aan de basis hiervan. Vanaf 1980 kijken er honderden Assyrische Turken uit naar Mechelen, voornamelijk vanuit het dorp Hassam. Deze migratiegolf duurt tot rond 1994. Ze vluchten omwille van de burgeroorlog tussen Turken en Koerden en discriminatie op het vlak van taal en geloof. Assyrische Turken zijn trouwens christenen. Het moet gezegd, het is niet altijd evident om in zo een mengelmoes vredig met elkaar te leven, maar het Mechelse stadsbestuur heeft de laatste jaren enorm veel energie gestoken om elkaar te leren kennen en met succes. Onbekend is onbemind stond zeker steeds in hun gedachten.







WEETJE 2 / 80%  
10 min / Goswin de  
Stassartstraat 88



U staat hier voor het Predikheren. Dit is vandaag een onderkomen voor vele culturele activiteiten. Onder meer de bibliotheek van de stad is er gevestigd. Het Predikheren is gelegen in de gebouwen van het voormalige predikheren- of dominicanenklooster en de bijbehorende kloosterkerk. Het klooster werd tussen 2011 en 2019 gerestaureerd. De restauratie maakte deel uit van het Mechelse stadsvernieuwingsproject Tinelsite. Zowel het klooster als de kerk zijn deel van het cultureel erfgoed. Het heeft echter ook dienst gedaan als opvang voor ouderlingen en zelfs als militair hospitaal en een kazerne. In de tweede wereldoorlog werd het spijtig genoeg voor minder leuke dingen gebruikt ...

In 1651 kwamen predikheren uit 's Hertogenbosch hier toe, verdreven in 1629 uit hun stad door de Tachtigjarige Oorlog maar aangetrokken door de Zuidelijke Nederlanden waarvan brede lagen van de bevolking toch nog katholiek waren gebleven. 20 jaar lang moesten ze verhuizen van de ene Nederlandse stad naar de andere, telkens veroverd door protestantse troepen. Trouwens 1253 was het jaar van hun stichting in 's Hertogenbosch. Ze vestigden zich in Mechelen, 400 jaar nadat er reeds drie aanwezige bedelorden waren gesetteld in de stad.

WEETJE 48 / 80%

De 16de eeuw is voor Mechelen een heel interessante periode geweest. Zo maakt Koning Filips II van Spanje in Mechelen de zetel van een aartsbisdom. De stad wordt zo de kerkelijke hoofdstad van de Zuidelijke Nederlanden. Hij doet dit vooral vanuit politiek oogpunt, namelijk het laten samenvallen van staats- en kerkelijke grenzen, om op die manier zijn controle te vergroten. Die beweging was trouwens al ingezet onder keizer Karel. De eerste aartsbisschop van Mechelen is Antonius Perrenot de Granvelle (1561-1582). Latere bekende aartsbisschoppen zijn Matthias Hovius (1596-1620), Thomas-Philippus d'Alsace et du Bousu (1716-1759), Désiré-Joseph Mercier (1906-1926) en Jozef Ernest Van Roey (1926-1961). Vanaf 1961 heet het aartsbisdom Mechelen-Brussel. De huidige aartsbisschop is Jozef De Kesel (sinds 2015).



WEETJE 3 / 80%

Kordewagenaars werkten in Mechelen nauw samen met onder anderen buijldragers en straatwagenaars: goederen werden uit een schip gehaald door de buijldragers en overgedragen aan de cordewagenaars, die de goederen, op hun beurt, meenamen naar de stad. (Tonnen bier en andere goederen werden vervoerd naar onder meer de cafés). Deze ambacht was hierin gespecialiseerd en de cordewagens waren hiervoor speciaal ontworpen. Voor grotere afstanden werden de straatwagenaars ingeschakeld om de goederen verder te transporteren per huifkar of koets. De Mechelse gilde van de cordewagenaars had haar ambachtshuis op de Zoutwerf nummer 1. In de 13e eeuw noemde men de plaats langs de Dijleoever kortweg Werf. In 1301 verkreeg Mechelen het recht om zout te verhandelen en de Werf verandert van naam tot Zoutwerf. Het gildenhuis werd gekocht op 17 April 1515 en in 1630 verbouwde de gilde het. Het ambacht van de cordewagenaars overleefde de Franse Revolutie (1792) gedurende ruim een eeuw. Kort na de Omwenteling kocht de gilde haar aangeslagen gebouw terug en bleef actief tot einde van de 19e eeuw. Vele generaties en families cordewagenaars hebben onder het gezag van de gilde gewerkt en woonden, vierhonderd jaar lang, vlakbij hun werk aan de Dijle of de Zenne waar de schepen werden gelost. De huizen langs de Zoutwerf werden bewoond door burgers en handelaren en de cordewagenaars woonden in de smalle straatjes die tussen de rijkere panden uitgaven op de Zoutwerf, met pittoreske namen zoals de Fortjes, de Konijnenpijp, de Open Poort, de Karrenpoort (waar de kruiwagens van het ambacht stonden), de Rode Poort, de Radijzengang en de Meulekensgang.





WEETJE 1 / 80%  
10 min / Goswin de  
Stassartstraat 153



De Kazerne Dossin is een indrukwekkend museum over de Tweede Wereldoorlog en tegelijk ook een herdenkingscentrum voor de Holocaust. Tijdens de oorlog werden vanuit deze kazerne zo'n 25.000 mensen naar hun dood gevoerd in het concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau. De oorspronkelijke kazerne bestaat niet meer, maar er werd een nieuw gebouw op dezelfde plek opgetrokken waar een heel indrukwekkend museum kan bezocht worden. Op 4 september 2012 openden Vlaams Minister-President Kris Peeters en Mechels burgemeester Bart Somers het nieuwe Memoriaal. De kazerne zelf werd in 1756 gebouwd in opdracht van Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk, om er Oostenrijkse soldaten onder te brengen. Voortaan staat de kazerne bekend als het "Hof van Habsburg", een verwijzing naar de Oostenrijkse Habsburgers die het complex bouwden en naar de rust die binnen de muren heerst. Er wordt ook aandacht geschonken aan thema's als racisme en mensenrechten. Binnenin het museum worden voorwerpen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog tentoongesteld en er worden ook verhalen en getuigenissen over de Jodenvervolgingen verteld.

WEETJE 4 / 80%  
10 min / Guido Gezellelaan 49



Brouwerij Het Anker is een familiebrouwerij die al 5 generaties lang bier brouwt in het Groot Begijnhof van Mechelen. In de whiskystokerij wordt gewerkt aan Gouden Carolus Single Malt, die het perfecte huwelijk vormt tussen de twee familietradities van brouwen en distilleren. De brasserie en het brouwerijhotel staan garant voor een ultieme Mechelse bierbeleving. Wil je exact weten wat er allemaal gebrouwen wordt, volg dan de link. De oudste verwijzing naar de brouwerij werd teruggevonden in het kasboek van 1369 van het kapittel Sint-Rombout waarbij een persoon genaamd Jan in den Anker zijn belasting betaalde. Een tweede verwijzing dateert uit 1433 waarbij een persoon genaamd Matthijs Jan's zone de niet rendabele brouwerij koopt. Een derde historische verwijzing dateert uit 1471 wanneer Hertog Karel de Stoute een stadswet inriep dat het Mechels bier werd vrijgesteld van accijnzen. In 1872 koopt de familie Van Breedam de brouwerij en bouwt een moderne brouwerij met stoomketel. De liefde voor het vak en de interesse van de familie Van Breedam voor de Mechelse glorieperiode onder de Hertogen van Bourgondie, liggen aan de basis voor de terugkeer naar de tradities en het brouwen van speciale bieren.

WEETJE 64 / 80%

Waar komt de naam 'Mechelen' eigenlijk vandaan? In 912 spreekt men van Maslinas, in 1008 van Maclines of Machlines, later Machelne of Machele (12e eeuw), in 1303 Mechghelne en Mechgelne en pas in 1409 Mechelen. De naam van de stad zou zijn afgeleid van "Machlin", een term stammend van het Oudnederlandse "machel", "mahal" of "mahl", dat naar een vergader- of gerechtsplaats verwijst. Andere bronnen vermelden "mahlunjo", een oude bosbenaming, maar ook dit is twijfelachtig. Het zou een Oudnederlands woord voor 'moerasgebied' kunnen zijn. Een korte samenvatting van de geschiedenis van Mechelen leest u in de link.





WEETJE 41 / 80%

België is gekend voor zijn bier. Wel, Mechelen doet zeker zijn duit in het bakje. Traditiegetrouw linkt men meestal de mannen aan bier, maar wist je dat een vrouw aan de grondslag ligt van de huidige samenstelling van bieren? Lang geleden gebruikten brouwers namelijk geen hop in bier. Ze voegden verschillende planten en kruidenmengsels toe om het bier smaak te geven. Daar komt in de 12de eeuw verandering in met Hildegard von Bingen. Hildegard stond aan het hoofd van een Duitse Benedictijnerabdij en componeerde klassieke muziek, maar ze schreef ook wetenschappelijke werken. Daarin beschrijft ze als eerste het gebruik van hop om het bier langer te bewaren.



WEETJE 3 / 80%  
10 min / Vismarkt 3



Te Mechelen biedt de (Van) Beethovenbrug, echter meestal Lamotbrug of spottend 'Lamottige brug' genoemd, voor voetgangers een verbinding over de Dijle tussen het dag-en-nachtelijk uitgaansplein Vismarkt en de Haverwerf, waar ze uitkomt net naast de tot erfgoedcentrum omgevormde oud-brouwerij Lamot. De hoge grijs geschilderde plaatijzeren muur die over de ganse lengte de oostelijke afsluiting vormt, belemmert of ontsiert bovendien de voorheen immer bewonderde zichten zowel stroomafwaarts vanaf de Hoogbrug (Grootbrug), als van bij de straat die (raar maar waar) Dijle heet of Kraanbrug naar die middeleeuwse eerstgenoemde brug en de koepeltoren van de Hanswijkkerk toe. Een verhoopt aansluiten bij de aanblik van het huidige Lamot valt in het niet bij de vloek tegen het ruimer uitzicht op het historisch kader. Afgezien daarvan vinden velen de finale constructie op zich al te banaal, saai en gewoonweg lelijk als om ziek van te worden, kortom mottig, vandaar de pejoratieve bijnaam Lamottige Brug.

WEETJE 47 / 80%

Rembert Dodoens publiceert zijn Cruydeboeck in 1554. Dit werk betekent een revolutie in de systematische classificatie van de planten. Het wordt vertaald in de meeste Europese talen en zelf in het Japans. Rembert Dodoens werd in 1517 in Mechelen geboren en was naast stadsheermeester ook lijfarts van keizer Maximiliaan II. Zijn vader, Denys Dodoens, kwam naar Leuven om geneeskunde te studeren. Na zijn studie werd hij stadsgeneesheer in Mechelen. Hij bouwde daar een zeer goed netwerk op, zodat hij zelfs Margareta van Oostenrijk mocht verzorgen op haar sterfbed. De moeder van Rembert Dodoens, Ursule Roelants, is waarschijnlijk familie van verscheidene stadsgeneesheren uit Mechelen. Dodoens was dus afkomstig uit een gegoede familie die bij hem de medische interesse stimuleerde.





WEETJE 6 / 80%

10 min / Haverwerf 1



Er is maar heel weinig dat u zou kunnen verraden dat dit stukje Mechelen vroeger echt te vermijden was. De brouwerij - in het midden van de stad - heeft een heel rijke geschiedenis, maar stopte ermee in 1994. Daarvoor kwam je er meestal niet omwille van de geur en daarna was het er te dood om te passeren. Na een enorme renovatie, is dit echter één van de trekpleisters van Mechelen geworden. Mechelse stadsarchieven maken reeds in 1627 melding van een brouwerij "De Croon", die op deze plaats stond. De rest van de geschiedenis leest u in de link.

DINNER 2 / 53%

90 min / Korenmarkt 19



De Chilli Beans is nog niet zo lang in Mechelen, maar is al wel zeer bekend om zijn échte keuken. Eender wat u hier besteld, het is vers gemaakt en dat proeft u. U heeft keuze uit verschillende Mexicaanse schotels, maar u kan ook kiezen voor een aantal kleine hapjes of zelfs een menu dat u kan delen met elkaar.

WEETJE 46 / 80%

De periode waarin Margareta van Oostenrijk in Mechelen zetelde (begin 16de eeuw) en landvoogdes was over de Nederlanden, waren politieke hoogtijden voor Mechelen. Maria van Hongarije volgt Margareta van Oostenrijk op als landvoogdes van de Nederlanden. Spijtig genoeg voor Mechelen, verhuist onder haar bewind het hof definitief naar Brussel. Mechelen is niet langer het politieke centrum van onze gewesten.







WEETJE 6 / 80%

Wenst u in minder dan 5 minuten de beknopte geschiedenis van Mechelen te kennen beginnende in de 9de eeuw tot vandaag, klik dan even op de link. U leest over hoe de verschillende woonwijken één grote handelsstad werd met een politiek hoogtepunt in de zestiende eeuw en een bruisende stad die ze nu is.



WEETJE 53 / 80%

In 1749 begon men aan het kanaal Leuven-Dijle. Dit fungeert als lateraal kanaal van de Dijle. We weten dat De Dijle al tegen 1327 bevaarbaar gemaakt werd, door middel van stuwen en sluizen. Deze kanalisatie bleek echter ontoereikend wanneer de handel toenam. In 1686 begon een eerste onderzoek naar een lateraal kanaal. Toch werd pas in 1749 een definitief plan aangenomen. Het was eigenlijk vooral Leuven die voorstander was van een connectie met Mechelen omdat ze zo ook connectie met de zee hadden en konden de grondstoffen voor hun brouwerijen makkelijker aangevoerd worden. Het vertrekt op de Vaartkom (in Leuven) en eindigt in de samenvloeiing Zenne-Dijle (bij het Zennegat). Aanvankelijk werd deze waterweg Leuvense Vaart genoemd, maar hij kreeg zijn huidige benaming toen de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen het beheer overnam (1994). Maar quasi elke Mechelaar noemt ze nog de Leuvense vaart (of kortweg "vaart").



WEETJE 75 / 80%

Mechelen was een 'heerlijke' stad, wat betekende dat ze niet viel onder een van de grotere territoriale vorsten in de regio, zoals de graaf van Vlaanderen of de hertog van Brabant. Mechelen werd door een eigen 'heer' bestuurd. Deze functie werd door hun toenemende macht vanaf einde twaalfde eeuw lange tijd waargenomen door leden van de familie Berthout (zie link - zie rechts ook de cover van een boek over deze familie). Zo werden de Berthouts de facto heer van de stad. De bestuursfunctie bleef lange tijd het speelterrein van een zeer kleine, elitaire groep van een twintigtal families. Maar de sociale transformaties in de stad, vooral met de opkomst van de lakennijverheid, brachten ook andere groepen op de voorgrond. Het conflict kon niet uitblijven. In 1302 werd zelfs een toezicht uitoefenend college van zogenaamde 'gezworenen' aangesteld, belast met de controle van het bestuur en de stadsfinanciën. Het waren vertegenwoordigers van de stedelijke ambachtsgilden en de lakenondernemers. De oude elites bracht de rebelse ambachtsslieden echter al snel weer in het gareel. Met hulp van de hertog van Brabant en de Berthouts slaagden zij erin de stad in 1303 opnieuw te onderwerpen. Maar de hervormingen konden niet helemaal ongedaan worden gemaakt. Na 1305 werd de toegang tot de politieke macht in Mechelen opengesteld voor ambachtsslieden, en een groter aantal families participeerde in het stadsbestuur.





Hopelijk zijn de events die wij gekozen hebben inderdaad net die events die u echt interesseren. Uiteraard is ons algoritme niet onfeilbaar en zijn er misschien events geselecteerd die u liever overslaat. Om in dergelijk geval u toch niet doelloos te laten rondlopen in de stad, hebben we hieronder nog 2 extra activiteiten, een extra plaats om te lunchen, te dineren en te schnabbelen gezet. Dit zijn de events die nét buiten uw top vielen. U kan deze uiteraard ook gebruiken indien een voor u gekozen activiteit wegens (bijvoorbeeld) weersomstandigheden niet kan doorgaan of net die dag het restaurant een extra sluitingsdag plant.

ACTIVITEIT 22 / 75%

120 min / Technologielaan 1



Technopolis is een science center: In Technopolis experimenteert de bezoeker zelf en ervaart hij op een leuke manier hoe wetenschap en technologie deel uitmaken van het dagelijkse leven. Men vindt er dus in de eerste plaats interactieve opstellingen. Daarnaast worden er dagelijks wetenschapsshow's en -demonstraties gehouden. Iedereen die ook maar een beetje nieuwsgierig is naar hoe iets werkt, komt hier aan zijn trekken.

ACTIVITEIT 3 / 68%

30 min / Bruul 129



De Kruidtuin of 'Botanique' aan het begin van Den Bruul heeft een rijke cultuurgeschiedenis. De groene oase dient sinds de middeleeuwen als tuin voor de commanderij van Pitzemburg. Na de afschaffing van de ridderorde wordt in de negentiende eeuw een Engelse landschapstuin aangelegd voor de leden van de elite Société Royale d'Horticulture. Na de Eerste Wereldoorlog wordt het als stadspark opengesteld voor het publiek. Midden in de Kruidtuin staat het standbeeld van de bekende wetenschapper Rembert Dodoens. Hij schreef in de zestiende eeuw het Cruydenboek, het allereerste werk over geneeskundige planten en kruiden. Vandaag is de Kruidtuin een gezellig, rustig park waar je kan genieten van het groen terwijl kinderen zich uitleven in de speeltuin. Loop er even door en snuif de rust op midden in de stad. Zet u ook even op een bakje en doe zonder gêne aan mensjeskijken.





LUNCH 7 / 57%  
90 min / Leermarkt 24



De Noen is een heel leuke lunchbar met heel wat gezonde goodies. Pauzer even, geniet, laad de batterijen op om daarna weer verder Mechelen te verkennen.

DINNER 1 / 46%  
90 min / Maurits Sabbestraat  
123



Jente de Wilde combineert het beste uit de eigen streek met het leukste uit de rest van de wereld. Het moet knallen. Op het bord, in het glas en in de mond. U proeft een symbiose van product, passie en pret. Eetbar de Wilde bekijkt gastronomie op een manier die eigenzinnig, ongedwongen en oprecht is. De kaart is een patchwork van gerechten die u combineert naar de goesting van het moment. Een tafel vol lekkers om te delen of 'Joey doesn't share food'? Zij regelen dat.

SCHNABBEL 2 / 53%  
30 min / Ijzerenleen 37



Even tot rust komen bij BEANS zal geen probleem zijn. Plof neer in dit speciale etablissement en geniet zowel van de binnenkant als van de passerende Mechelaars.

